

BED EN BROCHJE A SPECIAL WAY OF LIFE

Marja van Veen

Zo'n 10 jaar geleden werd door de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland in samenwerking met de VW Friesland de aktie 'bêd en brochje' (logies met ontbijt) opgezet.

Het doel hiervan is de toerist te laten kennismaken met de Friese bevolking en met het leven op het platteland. Momenteel kan dit bij 65 gastgezinnen in Friesland, waarvan een twintigtal boerderijen. Noorderbreedte nam een kijkje op de boerderij van de familie H. D. Hilarides te Pingjum. Een gesprek met mevrouw T. A. Hilarides, die naast een halve baan als apothekersassistente, in het zomerseizoen haar huis beschikbaar stelt aan gasten.



Doet u dit al lang?

Dit wordt het vijfde jaar. In mei 1982 zijn we gestart. Een kennis van me, mevrouw Wiersma in Kimsward, doet het al 10 jaar. Ik kwam daar wel voor schapekaas en zag hoe dat ging. Op een gegeven moment werd ons bedrijf omgegooid. Mijn man deed het eerst samen met 2 broers, toen werd het ingekrompen. In de tijd dat de kinderen de deur uitgingen kreeg ik zo'n idee van ik zou ook wel wat willen doen. Via mevrouw Wiersma en de VW Makkum ben ik begonnen.

Is het niet belastend iedere zomer mensen over de vloer? Ik neem aan dat u het huis wel heeft moeten aanpassen?

De eerste zomer niet. We wilden eerst kijken hoe het ging. Hier haalden we een bed vandaan, daar een tafel. Onze slaapkamers hadden we afgestaan en zelf slapen we op de vliering. De huiskamer deelden we met de gasten.

Het tweede jaar hebben we dat veranderd met het oog

op eigen privacy en die van de gasten. We hebben toen voor eigen gebruik twee kamers op de vliering gemaakt. Momenteel hebben we op de 1e verdieping drie gastenkamers (2-persoons) en beneden een gastenvertrek voor het ontbijt en de avonden.

Er komen vrijwel altijd leuke mensen. Mensen die rust zoeken en van de natuur houden. Eén van de redenen dat ik met 'bêd en brochje' ben begonnen is dat ik het leuk vind met mensen om te gaan. Wij wonen hier buiten en op zo'n manier heb je toch mensen om je heen.

Vallen uw gasten binnen een bepaalde leeftijdsgroep?

Nee, er komt van alles wat. De surfers zijn natuurlijk jongeren. Daarnaast hebben we gasten die rondtrekken op de fiets of met de auto. Die laatste zijn vaak wat ouder. Je merkt meestal wel of mensen op zichzelf willen of een praatje willen maken. Naast mensen uit eigen land krijgen we Amerikanen, Australiërs, Canadezen, Fransen, Belgen en vorig jaar hadden we voor het eerst Italianen. Er ligt een gastenboek waarin ze iets kunnen schrijven.

Is de boerderij nog in bedrijf?

Ja, maar we melken niet meer. We hebben pinken, schapen, paarden en er wordt hooi gewonnen.

Zou u het 'bêd en brochje' willen uitbreiden?

Nee, dan wordt het te professioneel. Ik kan dan niet genoeg aandacht meer besteden aan de gasten. Via de richtlijnen van de provinciale organisatie ben je trouwens gehouden aan een aantal van 8 gasten.

Better than Reagan



Toch weten nog te weinig mensen af van 'bêd en brochje'. Het is niet duur maar ook niet luxe. Ik heb wel eens mensen gehad die een douche op de kamer wilden.

Hoe staat u tegenover grote recreatieve projecten?

Ik persoonlijk hou daar niet van. De mensen die hier komen, zoeken dat ook niet. Het is wel zo dat als je bv. naar Makkum kijkt het een trekpleister vormt, waardoor de regio toeristen trekt. Een groot project kan dus wel belangrijk zijn in dat opzicht. De voorzieningen moeten dan wel in verhouding zijn. Als wij klachten van de gasten krijgen, dumpen we die bij de VW. Zo is de toegang op Makkum ook weer vrij.

Wat valt er hier in de buurt te doen en te bekijken?

Je hebt de Aldfaers Erfroude, het natuurpad Makkumer Zuidwaard, de kanoroute Friese Greidhoek, een aantal kaasboerderijen, het Planetarium in Franeker, het stadhuis in Bolsward, Harlingen, Gaast, Piaam en verder de eilanden voor dagrecreatie. Meestal wijs ik de gasten bij het ontbijt op het foldermateriaal, 's Avonds komen ze dan met verhalen. Vaak komt de historie aan bod, dan ga ik wat dieper in op de achtergronden en geef informatie.

Ter illustratie overgenomen uit het gastenboek

The boerderij is a special way of life which has good lessons for people all over the industrialized world. You are the best makers of peace, better than mr. Reagan or any poliïdan.' (Amerikanen)
'We dachten dat onze gastvrouw en gastheer Bêd en Brochje heetten. Friese namen misschien? Nee, dus! (Amsterdammers)