

VROUWENCAMPING DE HOOIMUT

Marja van Schie

Drie jaar geleden kwamen Lenie van Schie en Anja de Mooij vanuit Den Bosch naar het Groninger Pieterzijl. Daar kochten ze een boerderij met schuren en 1 ha land. Een sterke behoefte aan anonimiteit en ruimte dreef hen naar het vlakke Noorden. Twee jaar later openden ze de camping de Hooimijt. Over dit groeiproces, de camping en de toekomstplannen praatte Marja van Schie met een van de ondernemers, Lenie van Schie.

Wat bracht jullie naar Pietemijl?

In Brabant werd het ons te benauwd, te weinig ruimte en een druk sociaal leven. Daar hadden we allebei genoeg van. Al eerder hadden we een bezoek aan de provincie Groningen gebracht en de herinnering aan die ruimte daar deed ons beslissen onze spullen te pakken en ergens op een terp of wierde een boerderijtje te betrekken. Na lang speuren viel onze keus op Pieterzijl vanwege de ruimte en de vriendelijke sfeer die dat dorp uitademt, dat heeft zijn weerslag op de bevolking, de mensen hier zijn ontzettend aardig en behulpzaam, de echte ouderwetse burenhulp vind je hier terug.

Zijn jullie meteen met de camping begonnen?

Op 1 april aanstaande wonen we hier drie jaar. In de eerste periode brak een tijd aan van zoeken en proberen: werken op het land, geitekaas en wijn maken, zaaien, oogsten en wekken. Alhoewel de ervaring van het terug gaan naar de oorsprong van de dingen en de betrokkenheid bij de natuur geweldig was, bleek het te veel werk voor twee mensen, het rendement was te laag. Een bestaan halen uit het boerenbedrijf bleek niet haalbaar en langzaam kreeg een al oude gedachte om een vrouwencamping te beginnen concreet vorm. De eerste stap was in de richting van de gemeente. Deze gaf alle medewerking. We moesten ontheffing van het bestemmingsplan aanvragen, die kregen we gelijk.



Lenie van Schie voor de Hooimijt

Met een lening werden de eerste voorzieningen gerealiseerd: een toilet, een douche en een oude schuur kon ingericht worden als keuken/kantine. Bomen werden geplant en een schelpenpad werd aangelegd. De camping kon geopend worden en dat gebeurde op de Beurs voor ondernemende vrouwen in Amsterdam. Met Pinksteren ging de Hooimijt open, helaas stonden er op die gedenkwaardige dag slechts drie tentjes. We hadden het daar wel even moeilijk mee, na al dat zwoegen om alles op tijd klaar te krijgen. Dat kwam ondermeer door een te laat op gang gekomen publiciteitscampagne. Na het versturen van ettelijke persberichten werden we overstelpd met journalisten van de regionale en landelijke pers. Verder hebben we onze folder verspreid via vrouwenboekhandels en informatiecentra, waardoor we uiteindelijk tot 1400 overnachtingen kwamen door ongeveer 400 vrouwen, geen gek resultaat gezien het bar slechte weer.

Wat zijn jullie plannen?

De opening van de Hooimijt is de eerste gerealiseerde fase. De primitieve opzet van de camping zal moeten uitgroeien tot een vrouwenkamp. Dat betekent voor ons een conferentie-oord waar vrouwen het hele jaar door terecht kunnen. Daarvoor zal de schuur verbouwd moeten worden. Wij voelen ons 'ondernemers' en streven ernaar een bestaan te kunnen halen uit dit bedrijf, dat we 'Mevrouw Zelf' noemen. Het is de bedoeling een combinatie te bieden van vormen en recreëren. Als activiteiten denken we aan film/video-woeken, eetteater, therapie-weekends enz, genoeg ideeën om het hele jaar door te kunnen draaien. Het grote probleem is echter: hoe komen we aan geld om de zaak grondig te verbouwen? Omdat we een bedrijf zijn, kunnen we geen subsidies krijgen. Wel komt er binnenkort een klein bedrag binnen van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Dat is een renteloze lening voor startende vrouwenbedrijven. Van die lening kunnen we een toiletgebouw en een keuken laten bouwen. Het afsluiten van een grote lening om onze plannen in Z'n geheel te realiseren, is bijna frustrerend te noemen, met name het praten met kerels die geen sikkiepit afvaten van de markt. Een garantie van de Provincie Groningen zit er ook niet in want die promoten het recreatiebeleid bijzonder slecht. Zij gaan niet zitten op het specifieke karakter van deze provincie, namelijk de ruimtewerking.

Dit jaar is ons kampeerterrein geopend vanaf 7 mei. De kantine is open van 17.00 tot 24.00 uur. Een ervaren kokkin kookt in de weekends, Anja en ik koken door de week. Vrouwen kunnen dit jaar ook komen eten als ze niet kamperen, maar dan wel graag reserveren. Op 21 juni openen we ons hoogseizoen met een midzomernachtfeest. Verder zijn er drie arrangementen georganiseerd: Fietsweek met routes door Groningen, Friesland en Drenthe van 11 juli tot 18 juli. Oerdansweek met Anneke Wittermans, een cursus die in de tuin gegeven wordt, wat voor weer het ook is. 25-7 tot 1-8 Water/weiland week, een combinatie van fietsen, wadlopen en zeilen. In Zoutkamp ligt een klipper 'De twee gebroeders', die naam wordt natuurlijk gewijzigd in 'De twee gezusters'!

De veenkoonie Klazienaveen

De ontginning van het veen begon door het graven van een recht kanaal. De turf werd gestoken op langwerpige kavels ter weerszijden van dat kanaal en per schip afgevoerd. Langs het kanaal werden de huizen gebouwd, waardoor lintbebouwing ontstond. Veel van de kanalen zijn inmiddels gedempt, zoals ook in Klazienaveen. In 1874 kocht Willem Albert Scholten, de grondlegger van de aardappelmeeindustrie, 972 ha veen en legde daarvoor de basis voor het dorp Klazienaveen, genoemd naar zijn vrouw. De lintbebouwing, is na de oorlog overgegaan in kombouwing. Nog altijd wordt er veen gewonnen in Zuidoost-Drenthe, dat deels verwerkt wordt in Norifabriek.

